

Twee gedichten uit Zwijgwater

50

CATHARINA BOER

Oude foto

Al de gebogen bomen over water,
was mijn grootvader in zichzelf
verzonken, waar hij voortbewoog
met een bootje van glinsterend licht
naar vervagend loof. ook de tijd
verborg hem, zijn mompelen, pijp
in de mondhoek en verstomde het
ronken achter hem in oplichtende regels
die zich woord aan woord sloten.

Wolbrandskerke

Waar wind water raakt,
tussen spreken en zwijgen
schaduw verplaatst, zonnescnaren
beroert en de dichter bij het almaar
vluchtende dat hij schrijven wil.

Tuurde eens iemand naar de overkant
van de rivier, ogen tegen het licht,
om dit land te ontdekken, meten,
te benoemen, er iets mee te doen
in dit belangrijke van eigen heden.

Later groef iemand hier, niet zoekend,
maar alles moest nieuw toen
hij die beenderen vond, kleinst gewricht
aan uitgewerkte handen, open mond,
verstarde glimlach, poging tot taal.

ADVERTENTIE

monumentale expositieruimte in het hart van de stad

stadsgalerijbreda

Oude Veste 34 (naast Holland Casino) Breda-www.stadsgalerijbreda.nl

Noordbrabants
Museum 's-Hertogenbosch

www.noordbrabantsmuseum.nl

LAAT JE VERRASSEN!

TEXTIELMUSEUM

CREATIVITEIT / EXPERIMENT

WWW.TEXTIELMUSEUM.NL

PETER VAN DEN BRAKEN CENTRUM
Brabantse schilderkunst o.a Jan Kruysen

Heezerweg 2, Sterksel
www.petervandenbrakencentrum.nl

 **hurks van der linden**

www.hurksvanderlinden.nl

gemeente
Alphen Chaam

